

# הנחות היסוד של משחק-סיום

## דריק ג'נסן

**הנחת יסוד מס' 1:** הציוויליזציה לעולם לא יכולה להיות בת-קיימא. הנחה זו נכונה במיוחד לציוויליזציה התעשייתית.

**הנחת יסוד מס' 2:** קהילות מסורתיות לעיתים רחוקות מוותרות או מוכרות את המשאבים עליהם הן מבוססות אלא לאחר שהקהילה נהרסת. כמו כן אין הן מאפשרות מרצון פגיעה בקרקעות שלהן כדי לחלץ מתוכן משאבים אחרים כגון זהב, נפט, וכו'. מכאן נובע שאלה הרוצים את המשאבים יעשו כל שביכולתם כדי להרוס את הקהילות המסורתיות.

**הנחת יסוד מס' 3:** דרך החיים שלנו - הציוויליזציה התעשייתית - דורשת ומבוססת על שימוש נרחב ומתמשך באלימות ותתמוטט במהירות רבה בלעדיו.

**הנחת יסוד מס' 4:** הציוויליזציה מבוססת על היררכיה מוגדרת בבהירות ומקובלת על ידי הרוב, אך לעיתים קרובות היררכיה זו אינה מוצהרת. אלימות מצד העומדים בראש ההיררכיה כלפי אלה שתחתיהם כמעט תמיד אינה נראית, אינה מובחנת כפי שצריך, היא מוצדקת באופן מלא על ידי רציונליזציה. אלימות מצד העומדים בתחתית כלפי אלה שמעליהם לא תתואר, וכאשר בכל זאת קורה שהיא מופנית כך היא גוררת תגובות של הלם, פחד והאדרת הקורבנות.

**הנחת יסוד מס' 5:** רכושם של העומדים בראש ההיררכיה הוא בעל ערך רב יותר מחייהם של העומדים בתחתית. מוסכם כי המעמד העליון יגדיל את כמות הרכוש עליו הוא שולט - בשפת היומיום, יעשה כסף - על ידי הריסת או השמדת המעמד התחתון. זה נקרא ייצור. אם המעמד התחתון פוגע ברכוש של המעמד העליון, זה מורשה להרוג את הפוגעים או בדרך אחרת להרוס את חייהם. זה נקרא צדק.

**הנחת יסוד מס' 6:** אין תוחלת לציוויליזציה. תרבות זו לא תעבור שום שינוי מרצון לצורת חיים שפוייה ובת קיימא. אם לא נעצור אותה, הציוויליזציה תמשיך לאמלל את רוב רובם של בני האנוש ולהרוס את כדור הארץ עד התמוטטות מוחלטת (של הציוויליזציה ויתכן גם של כדור הארץ). תוצאות ההרס ימשיכו לפגוע באנושות ובטבע במשך זמן רב.

**הנחת יסוד מס' 7:** ככל שנמתין לקריסת הציוויליזציה - או ככל שנחכה לפני שנמוטט אותה אנחנו - כך תהיה הקריסה גרועה יותר לבני האנוש ולחיים הלא אנושיים שיתקיימו בזמן הקריסה ולא לה שיבואו אחריה.

**הנחת יסוד מס' 8:** הצרכים של העולם הטבעי חשובים יותר מאלה של המערכת הכלכלית.

**ניסוח אלטרנטיבי של הנחת יסוד מס' 8:** כל מערכת כלכלית או חברתית, שאינה מיטיבה עם הקהילות הטבעיות עליהן היא מבוססת, היא בלתי יציבה (אינה בת קיימא), בלתי מוסרית וטפשית. קיום לאורך זמן, מוסר ואינטליגנציה (כמו גם צדק) דורשים לפרק את המערכות הכלכליות או החברתיות הללו, או לפחות למנוע מהן לפגוע בקרקעות שלך.

**הנחת יסוד מס' 9:** ברור שביום מן הימים מספר בני האדם יפחת באופן משמעותי אך ירידה זו במספר בני האדם יכולה לקרות (או להיות מושגת, תלוי ברמת הסבילות או הפעילות בה אנו ניגשים לתמורה זו) בהרבה דרכים. חלק מהדרכים האלה יהיו מאופיינות באלימות קיצונית ובמחסור: מלחמת גוג ומגוג אטומית, למשל, תפחית הן את האוכלוסיה והן את הצריכה, אך תעשה זו בדרך איומה. אותו דבר נכון גם לגבי המשך צמיחה עודפת עד התמוטטות. דרכים אחרות עשויות להיות פחות אלימות. עם זאת, ברמות הנוכחיות של האלימות, הן כלפי בני האנוש והן כלפי העולם הטבעי, אי אפשר לדבר על צימצום בגודל האוכלוסיה או בצריכה שאינו כרוך באלימות ומחסור, לא מכיוון שהצימצום עצמו יהיה אלים, אלא מכיוון שאלימות ומחסור הפכו לברירת המחדל. אבל חלק מהדרכים לצמצום האוכלוסיה והצריכה, למרות שיהיו אלימות, יכללו גם מרכיבים שיפחיתו את הרמות הנוכחיות של האלימות הנדרשת, ונגרמת על ידי התנועה (לרוב בכוח) של משאבים מהעניים לעשירים וכן כמובן תצטיין בהפחתת האלימות הנוכחית כלפי העולם הטבעי. באופן אישי וקולקטיבי נוכל אולי להשפיע על האלימות שתלווה את השינוי המתמשך הזה, הן בהורדת הכמות שלה והן בריכוך אופייה. או שלא. אבל דבר אחד בטוח, אם לא נפעל - אם לא נדבר על המצב הקשה בו אנו נמצאים ומה שאנו הולכים לעשות בנוגע לו - האלימות ללא ספק תהיה קשה הרבה יותר והמחסור יותר קיצוני.

**הנחת יסוד מס' 10:** התרבות בכללותה ורוב משתתפיה אינם שפויים. התרבות מונעת על ידי יצר מוות, צורך להרוס חיים.

**הנחת יסוד מס' 11:** מלכתחילה, תרבות זו - הציוויליזציה - הייתה תרבות של כיבוש.

**הנחת יסוד מס' 12:** אין אנשים עשירים בעולם ואין עניים. יש רק אנשים. לעשירים אולי יש הרבה חתיכות נייר ירוקות שרבים מעמידים פנים שהן שוות משהו - או שהעושר המדומה שלהם מופשט אף יותר: מספרים בדיסקים קשיחים של בנקים - ולעניים אין. "עשירים" אלה טוענים שיש להם בעלות על אדמה והזכות לטענה זו נשללת לרוב מה"עניים". מטרה עיקרית של המשטרה היא לאכוף את האשליה של המון הניירות הירוקים. אלה שאין להם ניירות ירוקים לרוב מאמינים באשליה זו כמעט באותה מהירות ושלמות כמו אלה שיש להם. לאשליה אל יש השלכות חיצוניות בעולם האמיתי.

**הנחת יסוד מס' 13:** המחזיקים בעוצמה שולטים באמצעות כוח, וככל שנקדים להשתחרר מאשליה שזה אחרת, כך נוכל לפחות להתחיל להחליט האם, מתי ואיך נתנגד.

**הנחת יסוד מס' 14:** מרגע הלידה - וכנראה אף מרגע ההפריה, אך אני לא בטוח שאוכל להוכיח זאת אנו מתורבתים באופן אינדיבידואלי ובאופן קולקטיבי לשנוא את החיים, לשנוא את הטבע, לשנוא את מה שפראי, את חיות הבר, לשנוא נשים, לשנוא ילדים, לשנוא את גופנו, לשנוא ולפחד מרגשותינו, לשנוא את עצמנו. אם לא היינו שונאים את העולם, לא היינו יכולים לתת לו לההרס לפני עינינו. אם לא היינו שונאים את עצמנו, לא היינו יכולים לתת לבתינו - ולגופנו - להיות מורעלים.

**הנחת יסוד מס' 15:** אהבה אינה מחייבת פציפיזם.

**הנחת יסוד מס' 16:** לעולם החומר יש קדימות. זה לא אומר שעולם הרוח לא קיים, ולא שעולם החומר הוא כל מה שיש. זה כן אומר שהרוח מעורבת בבשר. זה אומר גם שלמעשים בעולם האמיתי יש השלכות בעולם האמיתי. זה אומר שלא נוכל לסמוך על ישו, סנטה קלאוס, האם הגדולה או אפילו ארנב הפסחא שיוציאו אותנו מהבוץ. זה אומר שהבוץ הזה הוא אכן בוץ ולא רק תנועת גבות של אלוהים. זה אומר שעלינו להתמודד איתו בעצמנו. זה אומר שבזמן שאנחנו פה על פני האדמה - בין אם אנחנו מגיעים למקום אחר אחרי מותנו או לא, ובין אם זה עונש או פרס לחיות פה - כדור הארץ הוא העניין. יש לו קדימות. זהו ביתנו. הוא הכל. זה טפשי לחשוב או לפעול כאילו העולם הזה אינו אמיתי או בעל קדימות. זה טפשי ופאתטי לא לחיות את חיינו כאילו הם אמיתיים.

**הנחת יסוד מס' 17:** זו טעות (או יותר סביר, התכחשות) להחליט אם לפעול או לא על בסיס התשובה לשאלה האם פעולות אלה יפחידו או לא את היושבים על הגדר או את הרוב.

**הנחת יסוד מס' 18:** תחושת העצמי הנוכחית שלנו אינה יותר בת קיימא מהשימוש הנוכחי שלנו באנרגיה או בטכנולוגיה.

**הנחת יסוד מס' 19:** מעל הכל הבעיה של התרבות היא האמונה ששליטה וניצול של הטבע הם מוצדקים.

**הנחת יסוד מס' 20:** במגרת תרבות זו, הכלכלה - לא רווחת הקהילה, לא מוסר, לא אתיקה, לא צדק, אפילו לא החיים עצמם - מובילים להחלטות חברתיות.

**התאמה של הנחת יסוד מס' 20:** החלטות חברתיות מונחות בעיקר (ובדרך כלל רק) על ידי השאלה אם הן יגדילו את ההון הכספי של מקבלי ההחלטות ואלה אותם הם משרתים.

**התאמה חוזרת של הנחת יסוד מס' 20:** החלטות חברתיות מבוססות בעיקר (ובדרך כלל רק) על בסיס האם הן מגדילות את כוחם של מקבלי ההחלטות ואלה אותם הם משרתים.

**התאמה מחודשת של הנחת יסוד מס' 20:** החלטות חברתיות מבוססות בעיקר (ובדרך כלל רק) על בסיס האמונה הכמעט בלתי בדוקה שלמקבלי ההחלטות ושלאלה אותם הם משרתים מותר להעצים את כוחם ו/או את הונם הפיננסי על חשבון אלה שמתחתייהם.

**עוד התאמה של הנחת יסוד מס' 20:** אם יורדים ללב העניין - אם עדיין נשמר ממנו משהו - מוצאים שהחלטות חברתיות מונחות בעיקר על ידי השאלה עד כמה הן משרתות את מטרת השליטה או ההשמדה של הטבע הפראי.